



# Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức

## Our Lady of Lourdes Parish

10243 12<sup>th</sup> Ave S. Seattle, WA 98168  
PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206  
Website: [www.ducmeloducseattle.org](http://www.ducmeloducseattle.org)

### THƯ MỤC VỤ THÁNG 7/2021

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Ngày hôm nay, Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, hay chúng ta còn gọi là Ngày Lễ Độc Lập, một ngày rất quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta - những người Việt tị nạn Cộng Sản, đã bỏ lại Quê Hương để nhận Hoa Kỳ làm Quốc Gia mới của mình, để từ đó biết yêu mến, biết bảo vệ, và biết đóng góp công sức của chúng ta cho một đất nước vĩ đại và giàu lòng thương yêu này.

Người Việt Nam chúng ta luôn phải tìm mọi cách để chứng tỏ lòng tri ân của chúng ta đến với Thiên Chúa và đến với Quốc Gia này, để những người Mỹ bản xứ khi họ nhìn và đánh giá về dân tộc của chúng ta, họ biết đó là một dân tộc biết yêu thương và đoàn kết, biết sẵn lòng hy sinh để bảo vệ chánh nghĩa mà cha-ông họ khi xưa đã phải đổ máu giữ gìn....

Do đó, trong tâm tình tri ân đến Quốc Gia Hoa Kỳ qua sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ những người Mỹ đi trước, cùng những người di dân trước kia - đã dựng xây, đã bồi đắp, và đã mang lại, xin hãy hiệp ý cùng tôi, hướng lòng biết ơn đúng đắn của chúng ta đến cho Quốc Gia Hoa Kỳ và cầu nguyện cho Hoa Kỳ được luôn âm no, bình an, tự do, hạnh phúc và luôn quảng đại chia sẻ cho những nước nghèo trên thế giới.

Tôi xin chia sẻ một câu chuyện **Củ Cà Rốt Của Tôi** trích trong “Lẽ Sống” để chúng ta cùng học hỏi:

Một lão bà nọ qua đời, được các Thiên Thần mang đến tòa phán xét. Trong khi duyệt xét các hành động của bà lúc còn sống, Đấng phán xét đã không tìm thấy bất cứ một hành động bác ái nào, ngoại trừ có một lần bà đã cho người ăn mày một củ cà rốt. Tuy nhiên, Đấng phán xét tối cao đầy lòng nhân từ cũng xem hành động ấy có đủ sức để mang người đàn bà lên Thiên Đàng. Dĩ nhiên, củ cà rốt sẽ được dùng như sợi xích vững để người đàn bà bám vào và leo lên các bậc trong chiếc thang dẫn về Thiên Đàng. Người ăn mày cũng chết vào khoảng trong thời gian ấy. Anh cũng được diễm phúc bám vào gấu áo của người đàn bà để được đưa lên Thiên Đàng. Một người khác cũng qua đời vào ngày hôm đó. Người này cũng níu lấy chân của người hành khất. Không mấy chốc, chiếc thang bắt đầu từ củ cà rốt mỗi lúc một dài ra đến gần như vô tận: mọi người đều níu kéo nhau để lên Thiên Đàng. Nhưng từ trên đỉnh thang nhìn xuống, người đàn bà bỗng chầu mày khó chịu. Bà thấy sợi dây mỗi lúc một dài, bà sợ nó sẽ căng ra rồi đứt chăng. Cho nên trong cơn bực tức, bà cố gắng dành riêng cho mình củ cà rốt và la lên: "Các người giăng ra, đây là củ cà rốt của tôi". Người đàn bà cố gắng giữ củ cà rốt cho riêng mình cho nên sợi dây tạo nên chiếc thang bắc lên Trời bị đứt. Bà rơi nhào xuống đất và cả đoàn người bám víu vào sợi dây ấy cũng rơi theo.

Một tác giả nào đó đã nói như sau: "Nguyên nhân của tất cả các sự dữ trên trần gian đều bắt đầu từ câu nói điều này thuộc về tôi, điều kia thuộc về tôi".

Khi con người muốn chiếm giữ cho riêng mình là lúc con người cũng muốn chối bỏ và loại trừ người khác. Nhưng càng muốn chiếm giữ cho riêng mình, con người không những chối bỏ người khác mà cũng đánh mất chính bản thân mình. Tình liên đới là điều thiết yếu cho sự thành toàn của bản thân chúng ta. Càng ra khỏi chính mình để sống cho người khác, chúng ta càng gặp lại bản thân, chúng ta càng lớn lên trong tình người. Đó là nghịch lý mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: "Ai mất mạng sống mình, người đó sẽ tìm gặp lại bản thân". Hạnh phúc của bản thân chính là làm sao cho người khác được hạnh phúc.

Kính chúc quý ông bà anh chị em Mừng Ngày Lễ Độc Lập được vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa.

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL.