

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Bài trích sách Công vụ tông đồ (Cv 6,1-7)

Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm mười hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc giao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tô-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-nô, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quốc An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.

Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tu tể đón nhận đức tin.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA (Tv 32, 1-2.4-5.18-19)

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Người Công Chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kể ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Tạ ơn Chúa, gieo vạ tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy mọn cung đàn sắt.

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa tràn hòa mặt đất.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kể trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tung hô Tin Mừng:

Alleluia! Alleluia! Đức Kitô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Alleluia!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 6,16-21)

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã trèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Đó là lời Chúa.